

*Ik geloof  
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen  
dan door de ander  
te worden gezien,  
te worden gehoord,  
te worden begrepen  
en aangeraakt.  
Virginia Satir*

## Dialogoog in Transitie

